



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

10e jaargang | nummer 4 | april 2026

PASEN

Gezonden om vrede te brengen

OPDRACHT • Wat betekent Pasen? Als je dat wilt ontdekken, liggen de voorbeelden in het evangelie voor het oprapen. Neem nu wat Johannes ons vertelt over de allereerste Paasdag. Het is de avond van de Eerste Paasdag. En de leerlingen zijn bijeen. Maar de deuren zitten dicht uit angst voor de Joden. Begrijpelijk, want Jezus is nog maar drie dagen geleden gekruisigd ... En wat gaat dat voor hen betekenen? Onzekerheid ten top!

Voor je een paar bladzijden verder bent in de Bijbel, is de situatie helemaal anders geworden. Het boek Handelingen schetst een beeld van de discipelen die vrijmoedig vertellen over Jezus, over zijn kruis en opstanding. En zelfs als Petrus en Johannes gearresteerd worden, zwijgen ze niet. Wat is er gebeurd? Het geheim ontdek je in wat Johannes ons vertelt in hoofdstuk 20:19-23. Want opeens is Jezus daar, ook al zijn de deuren gesloten. Opeens staat Hij daar, midden tussen zijn angstige discipelen. Alsof Hij uit een andere wereld komt. En misschien is dat in zekere zin ook wel zo. Maar Hij is het. En Hij is ook Dezelfde. En dan zegt Hij: *'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u, ook jullie.'*

Jezus leeft!

Ga, vertel het de volken



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

Delen in Gods nieuwe wereld is ook delen in Zijn opdracht

Wat betekent dat?

Misschien aarzel je als je dit leest. Want wat betekent dat? Moeten we allemaal zending worden of evangelist? Het voelt al snel als iets dat 'moet', een verplichting. Maar let eens op de manier hoe Johannes het vertelt. Want voordat Jezus zijn leerlingen op pad stuurt, gebeuren er twee belangrijke dingen. Het eerste dat Hij zegt, is: 'Vrede ...' *Shalom*. De gewone groet in het Oude Oosten. Maar tegelijk is het veel meer dan wat wij verstaan onder vrede. Het betekent dat het leven echt goed zal zijn, zoals God het ooit bedoelde.

En dat is wat Jezus hier geeft: 'die vrede geef Ik jullie mee!' En het tweede is even belangrijk. Want Jezus 'blaast' op Zijn discipelen. Hij 'ademt' op hen ... Dat is iets bijzonders. Nergens anders lees je van Jezus dat Hij dat doet. Je komt het woord ook tegen in het begin van de Bijbel. Als God de mens vormt uit het stof, dan blaast Hij Adam de adem in ...

Met andere woorden: nu Jezus is opgestaan, begint een nieuwe schepping. Nu is het ook tijd voor nieuwe mensen. Mensen dus die mogen leven vanuit de opstanding, vanuit het nieuwe begin dat hen gegeven is. Mensen die mogen delen in de vrede van Christus en in

Gods adem: de Heilige Geest. En net zoals Adam en Eva een opdracht kregen, om de wereld te onderhouden en te ontwikkelen, gebeurt dat ook hier. De leerlingen van Jezus krijgen ook een opdracht mee. Zij mogen delen in Gods nieuwe wereld, maar daarom delen ze ook in Zijn opdracht, Zijn missie: *'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook jullie.'* En wat is die missie dan? Misschien wel veel eenvoudiger dan je denkt. Het gaat veel meer om wie je bent dan om wat je doet, veel meer om wat je ontvangt dan om wat je presteert.

Het gaat om wie je bent en om wat je ontvangt

ONDER WOORDEN

Blijf niet staan

Blijf niet staan bij het graf van herinnering want het is leeg maar ga kijken, horen en voelen hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen die tijd en inzet vrijmaken voor de mens die ze ontmoeten en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden die deze mensen spreken en zelf ook beleven en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht die ze voor hun levensopdracht uit Zijn doen en laten halen en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel en je zal merken 'HIJ LEEFT!'.

Antoon Vandeputte
pastoralezorg.be/page/teksten-goede-week/#Paasmorgen

Licht op je gezicht

De Schotse zending Leslie Newbiggin, die jarenlang in India werkte, vertelt daar een mooi verhaal over.

'Soms moeten we voor ons pastorale werk naar een ver dorp. Dan gaan we zo vroeg mogelijk op stap, zodat we niet op het heetst van de dag hoeven te lopen. En soms gebeurt het, dat we weggaan, als het nog pikdonker is. We gaan in westelijke richting, zodat er geen licht aan de lucht en alles donker is. Maar onderweg ontmoeten we een groep mensen die de andere kant opgaan. Over hun gezicht ligt een vage lichtglans. Als we stoppen en hun vragen: 'Waar komt dat licht vandaan?' zullen ze ons slechts vragen om te keren en naar het oosten te kijken. Ze bezaten dat licht niet: het werd hun gegeven. Het straalde op hun gezicht. De kerk is die groep mensen, die een andere kant dan de meerderheid opgaat. Ze kijken niet van het leven naar de dood, maar van de dood naar het leven en ze ontvangen reeds de eerste gloed van het licht van de nieuwe dag. Het is dat licht, dat het getuigenis is. Niet zij zijn bijzonder. Het Licht is wat hen bijzonder maakt!'

• ds. Arjen Terlouw
PREDIKANT OUDE KERK
GEMEENTE



zoek ...

M	K	L	Q	T	R	V	Y	P	B
Z	H	X	N	D	C	W	J	G	N
R	O	T	L	F	M	B	Q	S	K
T	V	U	R	P	X	S	H	N	D
J	C	G	Y	W	R	L	T	M	S
B	N	E	K	F	D	Z	V	H	P
X	T	I	M	L	U	C	F	O	N
P	A	S	R	N	K	J	Y	A	D
Q	V	B	H	T	E	L	A	X	I
U	G	D	C	O	F	T	Z	R	N
L	Y	W	J	M	S	V	T	K	A
F	S	X	H	E	R	B	D	L	U
T	K	N	G	M	G	Y	W	R	I
I	N	P	L	Q	H	O	V	X	D
S	O	W	B	J	T	K	M	U	F

Kruis alle letters die je niet kunt gebruiken door. Welk woord dat past bij Pasen komt eruit? Stuur je oplossing naar kidz@kerkinzoetermeer.nl Goede inzendingen worden beloond!

...het woord dat past bij PASEN!

LEZERSVRAAG

Wat doe jij met het nieuws dat Jezus leeft?

Reageer naar redactie@kerkinzoetermeer.nl

ONLINE ZENDING VIA GLOBALRIZE



Zoeken naar iets nieuws

VINDEN • GlobalRize is een organisatie die zich als doel heeft gesteld via het internet de hele wereld te vertellen over Jezus Christus. In meer dan veertig talen hebben de medewerkers via sociale media, website en e-cursussen contact met mensen wereldwijd. Meer dan 900 vrijwilligers uit Nederland en daarbuiten proberen anderen van 'scherm naar kerk' te krijgen, een plek in een eigen lokale kerk. Een van die vrijwilligers is **JOOST DE JAGER**, lid van de Perronmeeting in Oosterheem.

'Ik ben 75 jaar geleden geboren in een christelijk gezin. In de kerk werd heel veel tijd en aandacht besteed aan het lezen en bestuderen van de Bijbel. In de lokale kerk waar ik deel van werd, konden ook niet-afgestudeerde leden op zondag een toespraak houden. Dus zo leerde ik wat ik zelf bestudeerde in de Bijbel te delen met anderen. Ik werd ook actief in bijbelstudies met jongeren.'

Joost werkte 33 jaar als informatie-manager en IT-ondersteuner bij de KLM en op 58-jarige leeftijd verhuisden zijn vrouw en hij naar Zoetermeer en ging hij aan de slag bij de Gevangenzorg Nederland. Ook was hij vrijwilliger bij de Voedselbank.

Hoe kwam je bij GlobalRize terecht?

'Toen ik stopte met werken kwam ik al snel tot de conclusie: 'Ik moet zoeken naar iets 'nieuws'. De woorden van Jezus: 'Zoek eerst het koninkrijk van God' uit Matteüs 7 kwamen vaak bij mij naar boven. Dus ik ging zoeken. En ontdekte de stichting GlobalRize. Zij bieden bijbelcursussen aan in heel veel talen. Dat raakte aan mijn verlangen om iets te doen met

de bijbelkennis die ik gedurende mijn leven had opgedaan. Dan moet je dus in actie komen.'

Wat houdt je werk voor GlobalRize in?

'Elke cursist die zich inschrijft krijgt een mentor toegewezen. Ik werd mentor in de Engelse taal. Ik heb honderden studenten mogen helpen in het (beter) begrijpen van de Bijbel. Het doel van GlobalRize is het groeien in de relatie met God en het zelf lezen van de Bijbel, en daar was ik het van harte mee eens. In de coronatijd werd ik gevraagd om me met de vele nieuwe mentoren bezig te houden: kennismakingsgesprekken en begeleiding tijdens het introductietraject in binnen- en buitenland. Het team Engels heeft mentoren over de hele wereld.'

Een online cursus volgen lijkt onpersoonlijk, je ziet je mentor immers niet in levende lijve. GlobalRize merkt dat veel mensen juist aan hun mentor online veel toevertrouwen, omdat het contact op deze manier veilig voelt. Je kunt terecht met vragen waarmee je worstelt, vragen over bijbeluitleg, vragen over relaties en nog zo veel meer.

Waar haal jij je inspiratie uit?

'Zelf kan ik mijn bijbelkennis nu gebruiken vanuit de opdracht 'eerst het koninkrijk van God te zoeken'. Het was en is dus vanuit een verlangen dat ik dit mooie en bijzondere werk kan doen. GlobalRize geeft mij een zoeken en vinden van mogelijkheden.'

• Hanneke Lam
KIZ-REDACTEUR



RONDEIS LANGS METHODISTENKERKEN

Zorgen en zegeningen delen in Bulgarije

REPORTAGE • Sinds Pinksteren 2019 is **FOKA VAN DE BEEK** als theologe en missionair toeruster uitgezonden door zendingsorganisatie GZB naar Bulgarije. De protestantse wijkgemeente Oude Kerk ondersteunt haar uitzending naar de Methodistenkerk daar als Deelgenotengemeente, in meebidden, meeleven, meegeven. Gemeenteleden Jaap en Marieke bezochten Foka in Varna aan de Zwarte Zee al eens in 2023 en 2024 en in november het afgelopen jaar maakten zij samen met Foka een rondreis langs ook andere predikanten en gemeenten in Bulgarije.



Uitzicht vanaf de Tsarevets-burcht in Veliko Tarnovo



We bezochten een vijftal kerken en ontmoetten zeven Bulgaarse predikanten, met een heel verschillende voorgeschiedenis en werkzaam in uiteenlopende contexten. Bijzonder was dat we elkaar helemaal niet kenden en binnen de kortste keren over wezenlijke dingen spraken en elkaar in het hart konden kijken.

Hoe verrassend is het als je tijdens het samen eten in een restaurant ontdekt dat je dezelfde liederen kent. Dat je mee terug moet naar huis, waar de dominee zijn gitaar pakt en we samen met zijn vrouw vierstemmig zingen in Bulgaars en Engels tegelijk. Of dat je mag logeren bij een predikantenechtpaar in de pastorie annex kerk van Lyaskovets, en tijdens het groente snijden ineens creatieve 'kerk naar buiten'-ideeën staat uit te wisselen.

Het ging over kerk-zijn, als je klein bent, als er (te) weinig mensen zijn die het kerkbestuur vormen, als je er als voorganger vaak alleen voorstaat. Daarnaast konden we ervaringen en lessen uit de Nederlandse situatie delen. Bijvoorbeeld over de twee crises van de kerk. Niet alleen krimpt de kerk en verschuift de kerk en haar impact naar de marge ('waar zijn de mensen?'). Ook de geloofskant van de kerk – de geestelijke, spirituele dimensie van geloof en gebed – wordt vergeten ('waar is God?').

Het ging ook over over roeping en verlangen: waarom werk ik in de kerk, op deze manier – en wat is mijn verlangen en mijn hoop voor de kerk?

'Ga dus op weg'



Mijn zendingsgeschiedenis begint bij dat donkere mannetje dat vrolijk knikkend zijn dankbaarheid toonde als er een dubbeltje in het bijbehorende bakje verdween. Velen van u knikken nu ook, wellicht als teken van herkenning. Maar de geschiedenis van de zending gaat natuurlijk veel verder terug in de tijd en is een lang verhaal. Onmogelijk om in dit kader uitgebreid de revue te laten passeren. Daarom een stukje latere geschiedenis dat onvolledig, maar wel interessant is.

Wat is zending?

Er bestaat al enige tijd discussie over de definitie van zending. Dan gaat het over de inhoud van zending en ook over de vraag tot welke bevolkingsgroepen zendelingen zich zouden moeten richten. Tot halverwege de twintigste eeuw was duidelijk wat zending inhield, namelijk: 'Het brengen van het evangelie van Jezus Christus aan andere volken in andere landen.' Als gevolg van de ontkerstening en het ontstaan van meer gemengde samenlevingen is men nu geneigd zending te omschrijven als: 'Het brengen van het evangelie van Jezus Christus aan

een crossculturele gemeenschap.' De motivatie is nog steeds hetzelfde: het zendingsbevel dat Jezus zijn discipelen gaf voordat Hij naar de hemel opsteeg:

'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.'
Matteüs 28:18-19

Partnership en hulpverlening

Door grote veranderingen van het zendingswerk in de afgelopen jaren

spreekt men tegenwoordig liever van 'missionair werk'. Een van die veranderingen is de ontwikkeling van zending tot partnership. In de vorige eeuw werden zendelingen eropuit gestuurd om kerken 'te planten', waar nog geen kerken waren. Dat hebben ze op veel plaatsen goed gedaan, waardoor die noodzaak wegviel. Veel jonge kerken in Afrika, Zuid-Amerika en Azië maken een flinke groei door en kunnen het evangelie in hun eigen gebieden verkondigen. De taak vanuit Nederland is een andere geworden: ondersteuning en samenwerking. Zending is partnership geworden.



Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?



Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

PHOTO'S
by Leonie

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

Gebroeders Hurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Hurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teew
UITVAARTVERZORGING
Hoekindseweg 61
Bleiswijk
www.teewuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht
bereikbaar
079 - 342 60 70

Hospice Elim.
Ondersteuning in de laatste levensfase, ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

Hospice - Elim
MOERKAPPELLE

Bulgarije is een dunbevolkt land, met prachtige natuurgebieden en betaalbaar toerisme aan de Zwarte Zee. De zeseneenhalf miljoen mensen wonen voornamelijk in en om de grote steden. Het land is eeuwenlang overheerst door de Ottomaanse Turken en daarna geknecht onder Russisch communisme. De samenleving is erg gesecculariseerd, al is op papier tweederde Bulgaars-orthodox. Eén procent is protestants, één procent rooms-katholiek. 'De kerk heeft hier een marginale positie. Bulgaren hebben er ook nauwelijks een idee bij als ik zeg dat ik voor de kerk werk', zegt Foka van de Beek in een recent interview (*Nederlands Dagblad*, 31 januari 2026).

Het was mooi om te merken wat het deed met de predikanten. 'Dit gesprek helpt me om mijn roeping en mijn werk opnieuw te doordenken.' En: 'We moeten meer focussen op de context, op de zegeningen, vragen en behoefte van de mensen die in onze buurt leven. Dat helpt ons om de goede richting te kiezen voor onze missionaire activiteiten.'

De gesprekken waren gelijkwaardig en wederkerig; de Bulgaarse predikanten waren ook nieuwsgierig naar het kerk-zijn in Nederland. Over en weer wisten we: de ontmoetingen zijn nog niet afgerond ...



Methodistenkerk in Dobrich

We zijn uitgenodigd om terug te komen en het plan is dat we eind april weer van Eindhoven naar Varna vliegen. Vandaaruit rijden we opnieuw naar Ruse aan de Donau, om de zondagse eredienst mee te maken en verder door te praten. Daarna door het uitgestrekte bergland weer naar de oude tsarenstad Veliko Tarnovo, waar een piepkleine gemeente een mooi kerkje heeft met alle uitdagingen van een grote stad.

• Jaap en Marieke van der Giessen-van Velzen
OUDE KERK GEMEENTE

Jaap werkt voor de landelijke Protestantse Kerk en heeft ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van lokale kerkbesturen, op het gebied van gemeenteopbouw, missionair werk en educatie.

Marieke is journalist op het snijvlak van samenleving en interculturele en praktische theologie en als eindredacteur jarenlang betrokken bij de uitgave van tijdschriften, bundels en boeken rondom deze thema's.



VAN DE REDACTIE

Steeds wijdere kringen

Je ziet het voor je: een fontein die opspringt wanneer een steen in het water plonst. Je reageert op het geluid van spattende druppels en merkt meteen dat er iets gebeurt. Het water komt in beweging en de golven reiken verder en verder, in steeds wijdere kringen.

Zoals de opstandingsboodschap van Pasen. Eerst komen er vrouwen haastig aangerend, dan vertellen discipelen het verder, in heel Jeruzalem en daarbuiten: 'Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan.' Daarna gaan er apostelen op pad en volgen er ontmoetingen met andere volken, in andere landen en andere culturen.

De boodschap is steeds 'verkondiging', een 'bekend maken van de daden van God'. In het bijzonder over wat Jezus Christus in liefde en leven tot stand gebracht heeft. Dat appelleert en roept reactie op. En ja, dan kan het spetteren.

'Waar het hart vol van is, loopt de mond van over', luidt een spreekwoord. Maar de boodschap van heil aan de man en vrouw brengen is niet iets waar ik van uur tot uur voor klaar sta. Er moet ook gewoon gewerkt en gedaan worden. Gelukkig lees ik in de Bijbel dat het 'de Geest zelf is die ons beweegt' en 'stromen van levend water uit ons binnenste laat vloeien'. Dat scheidt ruimte.



• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

Voor de opbouw van deze jonge kerken worden er vanuit Nederland verschillende vormen van hulp geboden. Die hulpverlening bestaat niet alleen uit materiële hulp bij de bestrijding van allerlei vormen van armoede, maar is er ook op gericht om de bedoelde kerken te helpen kerk te zijn. Hierbij kun je denken aan economische hulp, maar ook aan ondersteuning van onderwijsprojecten of hulp bij gemeenteopbouwwerk en nog veel meer.

Moderne trends

Binnen de evangelicale tak van de moderne zending zijn verschillende trends in opkomst. De inhoud is vaak min of meer hetzelfde, maar de vorm is anders. Een van die trends is het idee om alle volken te bereiken met het evangelie. Met dit doel begonnen de Wycliffe Bijbelvertalers in 1942 aan hun opdracht om alle bevolkingsgroepen in een

bepaald gebied te bereiken door hun de Bijbel in eigen inheemse taal aan te bieden. Het past in onze tijdgeest om korte opdrachten te vervullen. Daartoe is de *short-term mission* in het leven geroepen: christenen die voor korte tijd – van een paar dagen tot een jaar – zendingswerkzaamheden uitvoeren. Die werkzaamheden brengen in onze tijd de beste resultaten voort als er samengewerkt wordt. Veel zendingsorganisaties geven hier gehoor aan, door onder andere afspraken te maken over wie zich op welk gebied richt of door het uitwisselen van gegevens, ervaringen en ideeën. Veel zendingsorganisaties in Nederland zijn dan ook aangesloten bij MissieNederland (voorheen Evangelische Zendingsalliantie) en de Nederlandse Zendingsraad, het netwerk waar kerken en zendingsorganisaties elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen.

Maar niet alleen op afstand wordt er zendingswerk gedaan. Door onze hedendaagse multiculturele samenleving kan de crossculturele zending gewoon in eigen stad, dorp of aan de overkant van de straat plaatsvinden. Veel christenen zijn actief betrokken bij deze vorm van zendingswerk. En natuurlijk kan het overbrengen van het christelijk geloof ook via de voor ons normale media, zoals radio, tv, internet, muziek, film en alles wat voorbijkomt.

'Geef het door' was het thema het februarinummer van *Kerk in Zoetermeer*. Daar gaat het om, daar gaat dit stukje onvolledige zendingsgeschiedenis over. Geen geschiedenis, maar nu.

• Hanneke Lam
KIZ-REDACTEUR



Advertenties

klassieke concerten en zaalverhuur

**HERBERG
OUDE KERK
ZOETERMEER**

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

UITVAARTZORG

PATERNOTTE

„Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen.“

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp – uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu **VAN DORP**
VOOR MORGEN

Ook adverteren in *Kerk in Zoetermeer*?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! www.kerkinzoetermeer.nl
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

KERKDIENTEN IN APRIL

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER	zondag 5 april Pasen	maandag 6 april Tweede Paasdag	zondag 12 april Quasi modo Geniti – 'Als pasgeboren kinderen'	zondag 19 april Misericordias Domini – 'Barmhartigheid van de Heer'	zondag 26 april Jubilate – 'Verheugt u'
WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk • Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 • W oudekerkgemeente.nl	🕒 09.45 uur ds. A.D.L. Terlouw <i>Zingen voor de dienst met orgel en trompet</i>		🕒 10.00 uur mw.ds. H.M. Marchand Voorburg	🕒 10.00 uur ds. A.D.L. Terlouw 🕒 18.30 uur ds. A.D.L. Terlouw <i>Cantatedienst met Projectkoor Oude Kerk</i>	🕒 10.00 uur ds. E. van den Ham Zoetermeer
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Regenboog • Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	🕒 10.00 uur ds. J.T. van der Wolf en ds. E. van der Wolf-Kox <i>Koor Anaviem en trompet</i>		🕒 10.00 uur ds. D.A.J. Sonneveld Beuningen	🕒 10.00 uur ds. J. Eerbeek Den Haag	🕒 10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl	🕒 10.00 uur ds. P. Baas 🕒 17.00 uur ds. J. Reijm		🕒 10.00 uur ds. P. Baas <i>Belijdenisdienst</i> 🕒 17.00 uur ds. B. van den Bosch <i>Hart4U-dienst</i>	🕒 10.00 uur ds. P. Visser Den Haag 🕒 17.00 uur ds. P. Baas <i>Verdiepingsdienst</i>	🕒 10.00 uur ds. N. de Jong 🕒 17.00 uur ds. P. Baas
PERRON OOSTERHEEM Oosterkerk (bovenzaal) T 06-1398 4223 • W perronoosterheem.nl	🕒 10.00 uur Johan-Krijn Klaasse		🕒 10.00 uur <i>Zie Belijdenisdienst Oosterkerk</i>	🕒 10.00 uur Martijn de Jong	🕒 10.00 uur Gerben Bremmer
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	🕒 10.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest <i>met Canta Nova</i>		🕒 10.00 uur gb. R. Karsdorp	🕒 10.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest	🕒 10.00 uur ds. R.L. Algera <i>met tolk Gebarentaal</i>
VRIJZINNIGE GEMEENTE Adventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl	🕒 10.30 uur <i>Werkgroep Liturgie</i>			🕒 10.30 uur mw.ds. A. Benschop Delft	
KERNGEMEENTE DE PELGRIM Nieuwe locatie • Philipsstraat 3F 2722 NA T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl			🕒 10.00 uur <i>Pelgrimviering</i> Philipsstraat 3 F		🕒 19.30 uur <i>Taizéviering</i> Moeder Teresasingel 100
HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE Morgensterkerk • Nassaulaan 1 2712 AT T (079) 316 23 46 • W morgenstergemeente.nl	🕒 10.00 uur ds. J.M. Molenaar 🕒 17.00 uur ds. A. van Lingen Bodegraven	🕒 10.00 uur <i>Paasangdienst</i> ds. J.M. Molenaar	🕒 10.00 uur ds. P.H. van Trigt Ede 🕒 18.30 uur ds. J.M. Molenaar	🕒 10.00 uur <i>Dopen</i> ds. J.M. Molenaar 🕒 18.30 uur ds. A. van Vuuren Capelle a/d IJssel	🕒 10.00 uur prop. G. Guitj Katwijk aan Zee 🕒 18.30 uur ds. J.M. Molenaar
SAMENWERKINGSMEENTE HET LICHTBAKEN Tijdelijk in: Het Kompas • Piet Heinplein 13 2712 KC T (079) 341 53 48 • W lichtbakenzoetermeer.nl	🕒 14.00 uur ds. M. Biewenga		🕒 14.00 uur ds. M. Biewenga	🕒 14.00 uur ds. H.J. Roosenbrand <i>Themadienst</i>	🕒 14.00 uur dhr. A. Jonker Zeewolde
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE Adventskerk • Julianalaan 3 • 2712 CB W ebg-haaglanden.nl		🕒 13.00 uur <i>Paasbrunch</i> 🕒 14.00 uur ds. F. de Jong <i>Paasviering</i>		🕒 14.00 uur ds. F. de Jong	

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

10e jaargang | nummer 4 | april 2026

Redactie Jan Blankespoor, Irene de Geus-Haasbroek, Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, Willem van Rumpf

Hoofd- en eindredactie Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Pieter Baas, Marijke Bal, Hans van der Bilt, René Bos, Rik Buddenberg, Henk Fons, Jaap van der Giessen, Reinier Laman Trip, Hans van Oort, Jörn en Rhodé Rietveld, Jeanette Rodenburg-van Gendern, Arjen Terlouw, Jan-Kees Vos, *Foto's en illustraties* Peter van Holten (Getekend), Hans Kühn (foto's Ichthuskerk), Theo Poot (KidZ en KJJK), Leonie Vreeswijk-Feith *Kerkdiensten en vieringen* Sherida van Aalst, Jolande Annema, Rinus van Dorland, Marjon de Gelder, Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé Vermeulen, Baukje Walet, Arco Weening

Kopij mei/junikrant

Berichten en activiteiten voor de mei-junikrant graag insturen **woensdag 8 april**. Deze editie van *Kerk in Zoetermeer* voor twee maanden tegelijk zal op woensdag 29 april verschijnen en direct daarna bezorgd worden op huisadressen, organisaties, kerken en instellingen.

Contact bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?

Wilt u ook (vrijwel) maandelijks *Kerk in Zoetermeer* ontvangen? Dat kan! Geef het door via info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eindredactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse of extra nummers van een bepaalde editie.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is sinds januari dit jaar te vinden op: Boerhaavelaan 40, Kantoor B11-029/030, 2713 HX Zoetermeer. Te bezoeken op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur • T 06-4559 0682
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl

Vrijwillige bijdrage

Bij deze aprilkrant vindt u een brief met daarin het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het maandelijks laten verschijnen van *Kerk in Zoetermeer*. Alvast hartelijk dank voor uw gift! Daarvoor ontvangt u zelf 10x per jaar deze kerkbrede en informatieve krant en kunnen we deze in heel Zoetermeer verspreiden onder belangstellenden en geïnteresseerden.

BIJZONDERE DIENSTEN & VIERINGEN | STILLE WEEK

WelThuis Vivaldi • maandelijks
zaterdag 4 april 🕒 10.30 uur gv.mw. W. van Hengel <i>Paasviering</i>
Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk • elke 2e zondag
zondag 12 april 🕒 10.00 uur mr. A. Slob
WelThuis Buytenhaghe • elke 2e dinsdag
dinsdag 14 april 🕒 15.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest
De Camee • elke 4e donderdag • Camee 22, 2719 RL
donderdag 23 april 🕒 16.00 uur • Contact dhr. M. Vermeulen T 06-5532 5749
WelThuis Magnolia • elke vrijdag themaviering • Oosterheemplein 232-237, 2721 NC
elke vrijdag 🕒 14.00 uur • Contact mw. N. van den Berg • 079-341 41 35

CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

 OUDE KERK Kees Hakkenberg en Willeke Verschoor E vertrouwensteam@oudekerkgemeente.nl	 OOSTERKERK Henriëtte Griffioen Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546 E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com
 DE REGENBOOG Hanneke van Meijnenfeldt T 06-2956 6786 Bram van Strijen • T 06-8324 0255 E vertrouwensteam@pwzz.nl	 ICHTHUSKERK Binie Geut • T 079-320 09 06 Tamara Platteel • T 06-1091 2189 E vertrouwensteam@pwzn.nl

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. Arjen Terlouw • **Werkdagen:** mamiddag t/m do.
T 06-1835 5778 • E predikant@oudekerkgemeente.nl
Scriba Ria Kamp • T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgruis 56-58, 2718 NV • T 06-3863 6293 (Jan)
E jtvanderwolf@gmail.com
Werkdagen maandag t/m vrijdag • T 06-3863 6292 (Els)
E evanderwolfkox@gmail.com
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg • T 06-2233 6695
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikant@oosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribavijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383
E cadvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Pionier Johan-Krijn Klaasse
T 06-1628 7567 • E pionier.perron@gmail.com • W perronoosterheem.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • **Vrije dag** donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl • **Werkdagen** dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl
Scriba Marja Frericks • T 06-4600 0096 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK

Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

DE PELGRIM

KERNGEMEENTE DE PELGRIM
Nieuwe locatie: Philipsstraat 3F 2722 NA
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE

Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939
E scriba@morgenstergemeente.nl

SAMENWERKINGSMEENTE HET LICHTBAKEN

Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963
E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl
Predikant ds. Hans-Jan Roosenbrand
T 06-4112 0481 • E dominee.hans-jan@lichtbakenzoetermeer.nl
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46
E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE

Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959
E f.dejong@ebg.nl
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst
T 06-1470 7188 • E sherida_62@live.nl

	Witte donderdag 2 april	Goede Vrijdag 3 april	Stille Zaterdag 4 april
Oude Kerk		🕒 19.30 uur ds. A.D.L. Terlouw	
Ichthuskerk	🕒 19.30 uur ds. E. Dibbets-van der Roest <i>Maaltijd van de Heer</i>	🕒 19.30 uur drs. M. Pullen	🕒 22.00 uur gb. R. Karsdorp
De Regenboog	🕒 19.00 uur ds. J.T. van der Wolf <i>Heilig Avondmaal</i>	🕒 19.00 uur dhr. M. Vermeulen en mw. L. de Pooter	🕒 21.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox en mw. L. de Pooter
Oosterkerk	🕒 19.30 uur ds. P. Baas <i>Heilig Avondmaal</i>	🕒 10.00 uur <i>Gezinsdienst</i> 🕒 19.30 uur ds. P. Baas	🕒 20.30 uur <i>Doopgedachtenis</i>
De Pelgrim	🕒 19.00 uur <i>Viering</i>	🕒 19.30 uur <i>Kruisviering</i>	
Adventskerk	🕒 19.30 uur <i>VCGZ</i> dhr. T. Vessies <i>Avondmaal</i>	🕒 19.00 uur <i>EBG</i> br. Belfor	
Morgensterkerk		🕒 19.30 uur ds. J.M. Molenaar	
Het Lichtbaken	🕒 19.30 uur ds. M. Biewenga <i>Heilig Avondmaal</i>	🕒 19.30 uur ds. H.J. Roosenbrand	🕒 9/9.30/10 uur <i>Emmaüswandeling</i>

WEEKSLUITING

WelThuis De Morgenster
elke vrijdag 🕒 15.30 uur
Contact mw. M. van den Boomgaard T 06-2251 2609

Ook adverteren?

Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden!
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.
E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
Elke twee weken, 15 en 29 april.
19.00-19.55 uur E *gebedskring-oosterkerk@proton.me*

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur en
dinsdag 21 april 20.00 uur.
Jacoba Leeuwenburgh
T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
De Uitkijk, Wattstraat 64
E h_nebbling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten
Elke tweede zondagavond.
Ies Roos (Baptistengemeente)
T 06-1662 9726

Women for women
Bidden voor vervolgde christenmeisjes en christenvrouwen.
maandelijks op woensdagmorgen
E roelie.vanderlinden@gmail.com

FAMILIE MEIJER VOOR GZB

Jongerenreis naar Costa Rica



VERSCHIL MAKEN

In het najaar van 2024 zijn Herman en Anneloes Meijer uitgezonden naar Costa Rica. Dat gebeurde door de GZB en de Hervormde Gemeente Herwijnen. De Oosterkerk is een van de Deelgenotengemeenten die betrokken zijn bij Herman en Anneloes en hun twee jonge kinderen Ralf en Julia. Herman werkt bij de ESEPA, een Bijbelschool waar predikanten worden opgeleid, Anneloes is communicatie-medewerker bij de diaconale organisatie Fundación Genesis.

Vanuit Oosterkerk

Deo Volente oktober 2026 staat er een jongerenreis gepland naar Costa Rica, een prachtig land waar helaas wel een grote kloof is tussen arm en rijk. De kerk wil het evangelie delen met mensen die het moeilijk hebben. Mieke Velzen-Sonnevelt is betrokken bij de voorbereiding van de reis en zal ook meegaan. Zij heeft als reisleidster veel ervaring en spreekt ook de Spaanse taal.

Contacten

Dankzij de diverse contacten van diaken René Bos in Costa Rica zijn er voldoende mogelijkheden om een goed programma neer te zetten. We werken nauw samen met Fundación Genesis, onder leiding van pastoor Alberto Castro. Castro is een manager en inspirerend leider die zich dagelijks inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Zijn aanpak is praktisch en betrokken en zo wordt er daadwerkelijk verschil gemaakt in het leven van mensen.

Beleving en relaties

Wat centraal staat tijdens de reis is dat jongeren het diaconaat niet alleen leren kennen als een begrip, maar het ook echt gaan beleven. Door deze reis krijgt het werk van de diaconie een gezicht en een verhaal. Jongeren gaan zien wat het betekent om naast iemand te staan, te luisteren, te helpen en verantwoordelijkheid te nemen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat jongeren relaties leren opbouwen. Niet alleen voor het moment, maar voor hun verdere leven. Ze maken kennis met een andere cultuur en ontdekken hoe waardevol het is om verbinding te maken met mensen die in een andere context leven.

Praktisch

Binnenkort is er een kennismakingsbijeenkomst voor de deelnemers aan de reis. Dan wisselen we ook informatie uit over allerlei praktische zaken. Op zondag 7 juni is het gezin Meijer in de Oosterkerk en zal Herman de ochtenddienst leiden. We hopen op een mooie reis met 28 jongeren.

W gzb.nl/zendingswerkers/
herman-en-anneloes-meijer

René Bos en
Jeanette Rodenburg-van Genderen
THUISTEAM OOSTERKERK

GETEKEND



ERIK JAN BEERLAGE NAAR GUINEE

'Volgen wat God op je hart legt'

IMPACT MAKEN • Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is de grootste non-profit humanitaire luchtvaartmaatschappij ter wereld. Vliegen vanuit christelijke inslag. 'Heb uw naast lief als uzelf' wordt praktisch gemaakt door het vervoer van zendelingen, dokters, medici, onderwijzers, patiënten, medische evacuaties, bouw materiaal en reddingswerkers. ERIK JAN BEERLAGE gaat er werken en de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord ondersteunt zijn uitzending.



Waarom de MAF?

'Ik heb vijftien jaar gewerkt in de vliegtuigbouw en ben daarna ruim twee jaar op missie geweest met Mercy Ships. Een gouden combinatie om nu de twee te combineren en voor Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan werken, waar luchtvaart en missiewerk samen komen. Het plan is dat MAF mij eind april zal uitzenden naar Guinee, gelegen in westelijk Afrika. Ik heb vijf jaar in Frankrijk gewoond en Guinee is Franstalig. Dus kom ik al aardig uit de voeten met de taal. Daarnaast heb ik met Mercy Ships al mogen dienen in Senegal en in Sierra Leone, buurlanden van Guinee. Dus West-Afrika, de cultuur, het dagelijks leven zal niet compleet nieuw voor me zijn.'

Voel je je echt geroepen?

'Ja. Een innerlijk weten dat niet makkelijk te duiden is maar dat je wilt volgen. Deuren die blijven opengaan in een bepaalde richting. Een passie om te werken aan Gods Koninkrijk. Impact maken op een manier die bij mij past. Volgen

wat God op je hart legt, hoe zeer dat soms ook indruist op bestaande normen en gebaande wegen.'

Wat houdt je werk in?

'Mijn rol zal operations manager zijn, dus geen MAF-piloot. Ik word verantwoordelijk voor het beheren van de vluchtoperatie, het uitvoeren van de noodzakelijke vergoedingen en licenties en ik zal ook een klein team lokale staf leiden. Daar krijg ik veel energie van. En ik zal contact onderhouden met de luchtvaartautoriteit, de luchthavens en het ministerie van transport; belangrijke partijen voor een luchtvaartmaatschappij.'

Wat zijn de hobbels?

'Ik ben nu ruim een jaar bezig met de voorbereidingen: een thuisfrontteam (TFT) opzetten, bijbelschool volgen en, heel belangrijk, de fondsenwerving. MAF vraagt namelijk om zelf de missie te dekken vanuit giften.'

En waar wordt de weg vrijgemaakt?

'Het is prachtig om zo verbindingen aan te gaan, het leidt tot een verdieping van geloof. Om hulp te zien komen uit onverwachte hoeken en gaten. Inmiddels heb ik een voorwaardelijk groen licht; dat betekent dat het ticket naar Guinee geboekt is!'

Wilt u meer weten of helpen? Bedankt!
Ga naar www.maf.nl/beerlage

Marijke Bal
DIAKEN ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

WERKEN VOOR WYCLIFFE

Langs verschillende wegen naar Papoea Nieuw Guinea

ROEPING • Jorn en Rhodé Rietveld-Noordegraaf worden vanuit de wijkgemeente Zoetermeer-Zuid ondersteund in hun werk voor Wycliffe in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG), waar ze in het Bijbelvertaalwerk participeren. Ze hebben elkaar in PNG ontmoet en zijn vervolgens terug naar Nederland gekomen om te trouwen. Ieder op hun eigen manier zijn zij in PNG terecht gekomen en hebben hun eigen roeping ervaren. Dit is hun verhaal.

Voor JORN begon de roeping voor de zending al op jonge leeftijd. Toen hij een jaar of acht was kreeg hij een wereldbol van zijn zus en raakte gefascineerd door de andere kant van de wereld. Een jaar of vijf later begon het geloof meer voor hem te leven en hij werd aangeraakt door de Geest. Als je God wilt dienen en naar de andere kant van de wereld wilt, dan is de zending niet zo'n gekke optie. Toen hij na een paar jaar gewerkt te hebben die droom wilde verwezenlijken, leek het lastig om met zijn technische achtergrond – want natuurkundig ingenieur – wat te vinden. Uiteindelijk vond hij een functie als programmeur bij Wycliffe in PNG, bijna aan die andere kant van de wereld. Het paste zo goed dat het als een roeping voelde.

Voor RHODÉ liep het heel anders. Na haar studie ging ze aan het werk als werkadviser bij het UWV. Ze vond haar werk leuk, maar miste toch iets van zingeving waardoor ze op zoek ging naar iets anders. De zending in gaan kwam op dat

Dat veranderde toen zij het boek *De eindstreep* las. In dit boek vertelt een oud-directeur van Wycliffe America over het werk en de missie van deze Bijbelvertaalorganisatie. Door het lezen van het boek ging er een wereld voor haar open. Ze schreef Wycliffe aan en werd tot haar verrassing uitgenodigd voor een gesprek. Ook zij werd uitgezonden naar PNG, maar dan als coördinator van een vertaalproject met elf talen. Het werk en de zending bleek goed bij haar te passen en was op die manier een roeping.

Deze twee wegen laten zien hoe God op verschillende manieren kan werken. Op hun eigen manier hebben Jorn en Rhodé mogen ervaren hoe God leidt. Er waren veel dingen die fout konden gaan, maar de weg werd vrijgemaakt en stap voor stap ging het gewoon verder. Hoewel ze verschillend begonnen kwamen hun wegen samen in PNG, om vandaar samen verder te gaan. Dit alles tot Gods eer.

Jorn en Rhodé Rietveld-Noordegraaf
W jornnaarheteindevandewereld.com
Van wijkgemeente Zuid maken ook enkele gemeenteleden deel uit van de Thuisfrontcommissie in de protestantse zendende gemeente van Leerdam.



LIEFSTE LIED

'U zij de glorie!'

Mij werd gevraagd: 'Wat is je mooiste Paaslied?' Dat wist ik meteen: 'U zij de glorie!' Duidelijker en troostrijker kan het niet, de dood heeft niet het laatste woord!

Bij mij speelt ook de muziek een hele belangrijke rol. Een heerlijke melodie van Handel om te spelen met een instrument, en om te zingen, vooral met een mooie tegenstem.

Vroeger zong ik 'A Toi la gloire' al op het meisjeskoor. En later nog héél vaak met hoorn en trompet en orgel. Geen Pasen ging voorbij zonder dit lied. Ook toen ik nog thuis woonde ging dat zo. (Wij hadden blijkbaar hele lieve burenen.) En nu nog steeds hoor ik in gedachten Bart op trompet als ik het zing.

Anja Boersma
ICHTHUSKERK ZOETERMEER-NOORD

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Oorspronkelijke Franse tekst:
Edmund Louis Budry (1884)
Nederlandse vertaling:
Jan Willem Schulte Nordholt

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op **pagina 4** van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda **Uitgelicht** op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel.

OPEN KERK

Nederlands babbelen

Elke di en wo 10.00-12.00,
Morgensterkerk, Nassaulaan 1

Open Oosterkerk

Elke di 13.00-16.00 uur
E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Lichtzijde

Elke ma en do 14.00-15.30,
De Doortocht, Hekbootkade 60

Open Oude Kerk

Elke vr 14.00-15.30 uur
voor stiltemoment,
bezichtiging en expositie

INLOOP

Inloop De Herberg

Elke di van 10.00-12.00 uur,
ook voor hulpvragen, i.s.m.
Diaconaal Centrum Kruispunt.

Dorpsstr. 59 W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt

Elke di van 13.00-15.00 uur.
voor gesprek, hulp en info.

César Franckrode 60
T 06-5321 2273
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus

Elke wo van 10.00-12.00 uur.
ontmoeting, gesprek en stilte.

Thea Streef T 06-2095 7228

Koffie-, thee- en aandachtschenkerij

Elke do van 10.00-12.00
in de Regenboogschool, Kerkenbos 12
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen

Elke vr in De Regenboog
10.00-13.00 uur.

• Middagpauzediens van 11.30-12.00

• Elke vierde vrijdag maaltijd

T (079) 361 33 65

E wil.bettenhausen@gmail.com

Inloop Morgensterkerk

Welkom van 10.00-11.45 uur
elke eerste woensdag.

4 maart, 1 april, 6 mei

en 3 juni T 06-1492 1195

E inloop@morgenstergemeente.nl

Open Kapelaan

Elke vrijdag Kruispunt-
inloop voor hulpvragen,
een praatje, thee en koffie.

Lees meer op pagina 8! ▶

10.30-12.30 uur, Nicolaasplein 2

E info@dekapelaan.nl

PERRON OOSTERHEEM

Oosterheemplein 320. Pionier Johan-Krijn Klaasse T 06-1628 7567
E pionier.perron@gmail.com W perronoosterheem.nl

Kom naar de Kinderkledingbeurs

Op vrijdag 17 april is er
weer zo'n leuke twee-
dehands kinder-
kleding- en speelgoedbeurs in
Perron en Oosterkerk.
Ontdek mooie kleding
voor het nieuwe
seizoen tegen
aantrekkelijke prijzen van € 0,50
tot ongeveer € 4 én leuk speelgoed.

Even pauze? Geniet van soep, een
broodje knakworst en pannenkoeken.
De opbrengst van de beurs gaat
naar het missionaire werk in de
wijk Oosterheem.

Van harte welkom van 15.30 tot
19.00 uur in de Oosterkerk,
Oosterheemplein 320, Zoetermeer.

Meer weten over dit goede doel?

Bezoek www.perronoosterheem.nl

► Perronmeeting

elke zondag, zie pagina 4

► Fitte Fifty's

Samen sporten en na afloop koffie.
elke maandag 10.00-12.00 uur

► Breiclub

maandag 13 april, 14.00-16.00
E tanniejorna@gmail.com
(niet op Koningsdag 27 april)

► Ontmoetingslunch

elke woensdag 12.15-13.15 uur

► Crea Club

elke donderdag van
14.00-16.00 uur

► Koffieochtend Middin

Welkom bij Middin Heemburgh.
elke vrijdag 10.00-12.00,
elke laatste vrijdag in de
Oosterkerk!

► Wandelclub

Start bij Enjoy Life.
elke vrijdag 10.00-11.00

'The Passion' op groot scherm

Op Witte Donderdag 2 april is het,
na de viering, weer mogelijk om in de
Chagallzaal op groot scherm naar 'The
Passion' te kijken. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Vanaf ca. 20.15 uur is
iedereen van harte welkom.

OPEN

ichthus

PASSION

OPEN

ichthus

SCHRIJFMOMENTEN

Schrijven aan gevangenen

Op dinsdag 7 april schrijven we
brieven voor gevangenen in binnen- en
buitenland. Voorbeelden beschikbaar.
Kom ook om 10.00 uur naar
De Doortocht, Hekbootkade 60.

E l.veersma@hotmail.com

Schrijfcafé

Op donderdag 23 april
gaan we weer schrijven
(maar dan anders) met
Jannie van Maldegem: 20.00-21.30
uur in de U2-ruimte van de Ichthus-
kerk. Vooraf aanmelden niet nodig.

E openichthus@pwzn.nl

W inspiratie op schrijfavonturen.nl

SAVE THE DATE

5-6 JUNI

Nacht van Gebed

Een nacht lang in gebedsblokken
bidden voor christenen die om
het geloof vervolgd worden,
afgewisseld met muziek en
informatieve filmpjes.

Meer informatie volgt;
locatie: Oosterkerk

'Elkaar verstaan' – Inspiratie en thema Feest van de Geest



IMPRESSIE • Op zaterdag 31 januari jl. kwamen
zo'n dertig beeldend kunstenaars en contactpersonen
vanuit verschillende kerken in Zoetermeer samen in de
Moeder Teresakerk om inspiratie te ontvangen voor het
tweejaarlijkse Feest van de Geest en elkaar te ontmoeten.

Beeldend kunstenaars Theo Stoop en
Aran van der Giessen waren uitgenodigd
om elk op eigen wijze de aanwezigen te
inspireren en uit te dagen. Theo deed dat
door middel van gebaren en de vertolking
van een bekend lied in gebarentaal.
Aran daagde iedereen uit om beeldend
aan de slag te gaan vanuit stilte en een
eigen gevoel. Een vorm van intuïtief
tekenen. Voor sommigen was dat de
eerste keer en heel verrassend.
Na de inspiratie was er tijd voor de
kunstenaars om kennis te maken met de
contactpersonen van de kerk waarin zij
gaan exposeren. We sloten de ochtend
af met een heerlijke, gezonde en crea-
tieve lunch.

Vanaf Hemelvaartsdag 14 mei tot en met
Pinksteren 25 mei zijn op zes middagen
tien kerkgebouwen in Zoetermeer vrij
toegankelijk geopend voor bezoekers.
Te zien is dan beeldend werk in allerlei
stijlen en materialen, van schilderijen tot
textiele werken, fotografie en keramiek

tot gebarenkunst. Geïnspireerd door
het Pinksterthema van dit jaar: 'Elkaar
verstaan'.
Dit onderwerp zal voor de kunstenaars
een bijzondere uitdaging zijn. Zij maken
ieder een heel nieuw werk voor deze
tentoonstelling. Naast de themawerk-
stukken is er natuurlijk ook ander werk
te zien en krijgen bezoekers de kans om
in gesprek te gaan met de kunstenaars.
Deze tweejaarlijkse Zoetermeer-brede
tentoonstelling zal op dinsdagavond 12
mei feestelijk geopend worden door wet-
houder Jan Iedema in de Oude Kerk en
er komt een fraaie folder mét fietsroute
langs alle tien de kerkgebouwen.

Kijk alvast op www.feestvandegeest-zoetermeer.nl Daar zijn alle beeldend kunstenaars die deelnemen te vinden evenals de kerken die hun deuren openstellen.

• Hilda Kizilirmak-Hollestelle
INTERKERKELIJKE WERKGROEP FEEST VAN DE GEEST

BUURTMAALTIDEN

Klaver-4-maaltijden

Op 7, 14 en 21 april zijn er
de afhaalmaaltijden tussen
16.30-17.30 uur. Op dinsdag
28 april van 17.30-19.00 uur
de gezamenlijke Klaver-4-maaltijd voor
het goede doel: onder meer voor Jorn en
Rhodé Rietveld, werkzaam voor Wycliffe
Bijbelvertalers op Papua Nieuw-Guinea
(zie pagina 5 van deze krant).

Kerkenbos 8 T 06-4985 4526 of
E mtderuiter48@gmail.com

Morgensterkerk

Een lekker moment van
samenzijn, we zien u
graag aan tafel!

donderdag 7 mei
weer; graag opgeven
T 079-316 99 22

Ichthuskerk

Op dinsdag 28 april om 18.00 uur;
welkom, graag aanmelden.

E maaltijden@pwzn.nl of 06-5359 9999

DE PELGRIM

Philipsstraat 3F, 2722 NA. W depelgrimzoetermeer.nl, pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl

Drie dagen van Pasen

We vieren het hoogtepunt van de christelijke kerk, het
verhaal van Jezus lijden én opstanding, in één adem, als
een ononderbroken en oecumenische viering. Niet voor
niets vierde de Vroege Kerk in de paasnacht de opstan-
ding van de Heer, waarin het draaide om 'het nieuwe
leven' wat ons in die opstanding wordt aangeboden.
Ze lieten achter wat hen benauwde en belastte. In de
aanloop naar Pasen kwamen de leden van de kerk tot
inkeer. En zo doen we dat heden ten dage nog steeds.

Kijk op pagina 4 voor dag, tijd en plaats van de
vieringen in Stille Week, Pasen en daarna.

► Ochtendgebed en ontbijt

7.30 gebed, aansluitend 8.00
ontbijt, Regenboogschool,
Kerkenbos 12

► Emmaüswandeling

elke vr, 10.30-12.00 uur;
Balijhoeve, Kurkhout 100

► Pelgrimviering

12 april, 10.00 uur

► Lange-afstandswandeling

12 april, 11.30 uur, € 10
vertrek vanaf Philipsstraat 3F
(na de Pelgrimviering)

► Crea-middag

17 maart, € 5;
bel voor info

► Taizéviering

Elke vierde zondag:
oecumenisch en meditatief.

26 april, 19.30 uur,
Moeder Teresasingel 100

► Ontmoetingsmaaltijd

15 april, 18.15-19.30 uur,
Regenboogschool,
Kerkenbos 12

MONDIAL MOVERS

Verhuisbedrijf Henneken



Professionele verhuizers... van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale en internationale verhuizingen
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archieffopslag
- Verhuishwinkel

Zernikestraat 22 | 2721 KW Zoetermeer | The Netherlands | 079-36 11 368 | info@henneken.nl

www.henneken.nl



'Maakbaarheid van het sterven' - thema-avond

Derde avond in een medisch-ethische
serie rond de maakbaarheid van geluk,
georganiseerd door de 2e Verdieping.
Te gast zijn longarts Erica Geraedts en
specialist ouderengeneeskunde Kristel
van Tol. Hoe gaan zij om met het verzoek
om euthanasie of palliatieve sedatie?
Wat houden die termen eigenlijk in?

7 april, 20.00 uur, Atrium
De Kapelaan, Nicolaasplein 2
E tweedeverdieping@hnpz.nl

Verbouwing en verduurzaming De Regenboog en Ichthuskerk

TOEKOMSTBESTENDIG • Twee kerken van de Protestantse Gemeente Zoetermeer worden de komende maanden verbouwd, verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Een ambitieuze aanpak voor De Regenboog in Rokkeveen en de Ichthuskerk in de wijk Seghwaert, en het resultaat mag er straks zeker zijn.



De Regenboog aan de Nathaliegang krijgt een ruimere toegang met meer zichtbaarheid naar de wijk en een strakkere uitstraling. Belangrijk is ook de keuken, die na 25 jaar vernieuwd en uitgebouwd wordt en voorzien van nieuwe apparatuur, een bar en verbinding met de zalen. Verder komen er nieuwe toiletten, duurzame kozijnen en glasramen en worden de schuifwanden vernieuwd. Parallel aan de verbouwing en verduurzaming wordt het geluid en beeld vernieuwd en de kerkzaal heringericht.



betekent dit tijdelijk inschikken en om alle werkzaamheden heen de activiteiten zoveel mogelijk door laten gaan. Gelukkig zijn daar ook de nodige vrijwilligers, die volop gemotiveerd zich hiervoor inzetten.

Bij de Ichthuskerk aan de Parkdreef, gebouwd in de jaren tachtig, ligt het accent meer op verduurzaming en onderhoud. Op de planning staat renovatie en isolatie van het dak en de vloeren, waarbij wordt ingezet op hergebruik. Kozijnen worden waar nodig vervangen en HR++-glas ingezet. Ook komt er een warmtepomp en voorlopig tien zonnepanelen, waarmee verwarming, verlichting en ventilatie duurzaam geregeld kunnen worden. Dit zal een flinke besparing op de jaarlijkse energielasten opleveren.

Deze plannen zijn mogelijk gemaakt dankzij de verkoop van de Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat in het Dorp, aan de Gereformeerde Gemeente (Vredekerk) en De Oase, Kerkenbos in Meerzicht, aan de Gemeente Zoetermeer. Voor de Ichthuskerk komt daar een mooie subsidiesom bij van het fonds Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Voor De Regenboog kunnen de werkzaamheden voor Kerst dit jaar gerealiseerd zijn. Voor de

Ichthuskerk vraagt het een lange adem, aangestuurd wordt op een afronding in 2027.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
KIZ-REDACTEUR

Meer informatie met financiële verantwoording door Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, staat te lezen op de website www.pgzoetermeer.nl. Leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer vinden dit ook in het maandkatern Gemeentenuws van april. Impressies van de werkzaamheden zijn te zien op de websites www.pwzn.nl en www.pwzz.nl. Neem een kijkje en volg de vorderingen.



Foto's Ichthuskerk: Hans Kühn Fotografie

CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK

Carillonconcert

4 april 'Vrolijke lentebodes' – beiaardier Johan van Oeveren
vanaf toren Oude Kerk, Dorpsstraat 59; informatie: beiaardier Johan van Oeveren T 06-4803 7180

DE REGENBOOG

15 APRIL

Duo Juliette en Joséphine op fluit

Juliette Hurel was al vaker te gast in De Regenboog. Deze keer komt ze met haar collega Joséphine Olech, eerste fluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een verrassend programma door twee diva's van de fluitwereld, met werken van o.a. Koechlin, Bach en Mozart. Welkom!
15 april, 20.15 uur, De Regenboog, Nathaliegang 263; € 16,50 / tot 25 jaar € 5 / Zoetermeerpas: gratis
[W regenboogmuziek.nl](http://W.regenboogmuziek.nl)



Lunchpauzeconcerten

8 april Sebastiaan van den Bergh – cello & Johann Markel – vleugel
15 april Ronald de Jong – orgel
22 april Neyma Saxophone Quartet
29 april Pieter-Jan Belder en Alice Shue – klavecimbel
12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte [W herbergoudekerk.nl](http://W.herbergoudekerk.nl)



KUNST IN DE KERK

'Van avondrood tot ochtendgloren'

Kunstschilder Albert Boot heeft nu een 'Dusk till Dawn'-expositie hangen aan de lange wand van de Herbergzaal in de Oude Kerk, met avond- en nachtgezichten à la de 'Nocturnes' van schilder Jongkind.
Bezichtiging wanneer de kerk open is: Inloophuis dinsdag 10.00-12.00, Open Kerk vrijdag 14.00-15.30, rondom de kerkdiensten op zondag en lunchpauzeconcerten op woensdag [W herbergoudekerk.nl](http://W.herbergoudekerk.nl)



19 APRIL

Cantate 'Du Hirte Israel, höre'

Zondagavond 19 april klinkt in de Oude Kerk Cantate BWV 104 'Du Hirte Israel, höre' van J.S. Bach, geschreven voor deze zondag. De tekst van openingskoor is ontleend aan Psalm 80:
'Herder van Israël, luister, u die Jozef hoedde als schapen, verschijn, U die troont boven de cherubs.'
Het slotkoraal is een bewerking van Psalm 23:
'De Heer is mijn trouwe herder, aan wie ik mij geheel toevertrouw, hij leidt mij, zijn schaapje, naar mooie groene weiden.'
Muzikale medewerking is er van het Projectkoor Oude Kerk, Ars Musica Orkest en vocale solisten, onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse. Geurt van Lagen bespeelt het Lohmanorgel en liturgie is ds. Arjen Terlouw.
19 april, 18.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59
[E projectkooroudekerk@gmail.com](mailto:E.projectkooroudekerk@gmail.com)
[W oudekerkgemeente.nl](http://W.oudekerkgemeente.nl)
(voor liturgie en beeldduitzending)



IN DE REGIO

Muzikale 'Ronde van Frankrijk'

Op vrijdag 17 april opent organist en pianist Arjan Breukhoven de jaarlijkse concertserie in de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs met een orgel- en pianoconcert onder het thema 'Ronde van Frankrijk'. Tijdens deze muzikale reis door Frankrijk klinken werken van grote Franse en Frans-georiënteerde componisten: onder meer composities van Saint-Saëns, Chopin en Fauré.
17 april, 20.00 uur, € 10
[W arjanbreukhoven.nl/agenda](http://W.arjanbreukhoven.nl/agenda)

Advertenties

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht
24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

Van Dongen

Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer
079-3162081

ICHTUSBOEKHANDEL.NL

Ambitie met karakter.

Wij helpen retail organisaties groeien
Met overtuiging. Met integriteit.

Multiply zoekt online marketing talent wat mee durft te bouwen.

multiply.nl/werken-bij

EMERCE 100
FD Gazellen 2025

MULTIPLY
dé retail marketing specialist

PERSPECTIEF

In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open', en voorzien van een (kunst)afbeelding.

Leven in overvloed

Jesus zegt: 'Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.'
Johannes 10:10

De tekstwoorden hierboven kunnen gemakkelijk verkeerd worden verstaan. Alsof Jezus net als de gemiddelde welvaartsprediker een comfortabel, probleemloos leven belooft. Maar het evangelie zelf vertelt een ander verhaal.

Jezus spreekt deze woorden als de Goede Herder. Meteen daarna zegt Hij ook: 'De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.' Het leven waarover Hij spreekt, gaat dus via opoffering, via het kruis. Het leven in al zijn volheid komt niet langs de weg van succes, maar langs de weg van zelfvergeving.

In onze wereld wemelt het van krachten die het leven bedreigen en kapot maken: angst, schuld, onrecht, misbruik, ziekte, de onverbiddelijke dood. Het evangelie ontkent die werkelijkheid niet. Direct voorgaand aan zijn woord over volheid waarschuwt Jezus voor de dief die komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. De dief, Gods grote tegenstander, is maar op één ding uit: leegte en dood.

Maar juist daar tegenover klinkt uit Jezus' mond een machtige belofte: 'Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.' Dat wordt goed zichtbaar in de dagen van Goede Vrijdag en Pasen. Aan het kruis lijkt het alsof de machten van verderf en vernietiging winnen. Maar in Jezus' opstanding blijkt dat zij niet het laatste woord hebben. De God van de vrede heeft de grote Herder van de schapen door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk weggeleid (Hebreeën 13:20).

Daarom betekent 'leven in overvloed' geen comfortabel leven zonder meer. Het is leven dat door lijden en dood is heengegaan, maar ook door de opstanding. Een leven dat sterker is dan schuld. Sterker dan angst. Zelfs sterker dan de tirannie van de dood. Dat leven begint vaak klein, als een graankorrel. Je ziet het niet zomaar. Ons leven is met Christus verborgen in God.

Gij zijt mijn goed, mijn overvloed,
Gij zijt mijn brood, mijn beker,
door uw dorst en door uw dood: al mijn levensteken!

• ds. Pieter Baas
PREDIKANT OOSTERKERK



Fresco 'Goede Herder', circa 280 na Christus, Catacomben van Priscilla, Rome

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

VR. 24 APRIL 1 Petrus 4:7-11

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

ZA. 25 APRIL Marcus 16:15-20

Na Jezus' hemelvaart gingen zijn leerlingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij.

ZON. 26 APRIL Johannes 10:1-10

Jezus zegt: Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.

MA. 27 APRIL Wijsheid 6:12-16

De wijsheid van God laat zich gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft, ze laat zich vinden door wie haar zoekt.

DI. 28 APRIL Filippenzen 1:27-30

Wees één van geest. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

WO. 29 APRIL Matteüs 11:2-15

Jezus zei over Johannes de Doper: Hij is degene over wie geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.

DO. 30 APRIL Lucas 6:17-23

Jezus zegt: Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.

KRUISPUNT: NU OOK IN DORP EN MEERZICHT

Eerste hulp bij problemen – maak een 'pitstop'

REPORTAGE • Heb je zo'n bord wel eens op straat zien staan in Zoetermeer? Op steeds meer plaatsen in onze stad zie je deze uitnodiging om binnen te lopen. 'Kruispunt': een 'Eerste Hulppost' bij problemen, maar ook een plek om gewoon even een praatje te maken.

Vanuit diverse Zoetermeerse kerken is het Diaconaal Centrum Zoetermeer ontstaan, beter bekend onder de naam 'Kruispunt'. Hierbij is gekeken naar bestaande inlooppunten die al bij verschillende kerken bestonden en inmiddels nu ook samenwerken. Begin 2026 zijn er maar liefst negen inlooppunten in Zoetermeer, waar Kruispunt extra diaconale ondersteuning kan bieden.

Kruispunt in De Kapelaan

Sinds januari dit jaar ben je welkom bij het Kruispunt in De Kapelaan, elke vrijdagochtend. Dit Kruispunt heeft als adres Nicolaasplein 2, met de ingang aan de kant van de Dorpsstraat. Wat een fijne locatie! Ook ik werd nieuwsgierig en ben daarom op een regenachtige vrijdagmorgen naar binnen gestapt. Daar werd ik gastvrij ontvangen en bij de koffie raakte ik aan de praat over wat de opzet is. Dat is in de eerste plaats een warm welkom en een luisterend oor bieden. Misschien heb je grote of kleine zorgen ... Hier kun je erover praten. Heb je pech onderweg in je leven? Dan kun je bij deze 'pitstop' geholpen worden om je weg verder te vervolgen. Er zijn daar altijd mensen aanwezig, die met je kunnen doorpraten.



Ronald van Berkel en Peter Santbergen voor De Kapelaan op vrijdagmorgen

Bij Kruispunt De Kapelaan zijn Anneke Gouweleeuw samen met Ronald van Berkel en Peter Santbergen goed op de hoogte. Zij kunnen je adviseren. Ook bij noodgevallen wordt naar snelle praktische hulp gezocht.

Kruispunt in Voedselbank Meerzicht

Vanaf vrijdagmiddag 10 april start ook een nieuw Kruispunt in de voormalige Genesarethkerk in Meerzicht. Deze ruimte wordt op andere dagen gebruikt door de Voedselbank, dus het is al een bekende plek. De organisatie van Kruispunt Meerzicht is druk bezig

vrijwilligers te verzamelen en in te werken. Ronald van Berkel van de Nicolaasparochie is hier ook nauw bij betrokken. Door zijn jarenlange ervaring in het diaconale werk voelt hij dit als een logische en belangrijke stap voor Zoetermeerse bewoners.

Pech onderweg in je leven? Luisterend oor en praktische hulp

Er is veel werk te doen. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, het komt vaak voor in Zoetermeer. Bij Kruispunt worden je vragen serieus genomen. En daar weten ze welke organisaties, regelingen en kansen er voor je zijn. Kom gerust langs!

• Irene de Geus-Haasbroek
KIZ-REDACTEUR



Nieuwste locaties van Kruispunt

De Kapelaan

Nicolaasplein 2, ingang Dorpsstraat
elke vrijdag, 10.30-12.30 uur

Voedselbank Meerzicht

Monnikenbos 10
elke vrijdag, 13.30-15.30 uur

Meer informatie, ook over de andere locaties in Zoetermeer:
[W diaconaalcentrum.nl](http://W.diaconaalcentrum.nl)

UITGELEZEN

Vrede – wat er voor nodig is?

Rolien Sasse, directeur van de vredesorganisatie PAX, pleit voor vrede door collectieve vrijheid, waar mensen centraal staan en die gebaseerd is op vertrouwen, recht en samenwerking, in plaats van dreiging en angst beschermd door een balans van macht en tegenmacht. De twee uiterste standpunten over conflicten zijn steeds: maximaliseren van geweld of het afschaffen van wapens. Zij ziet dit niet zo zwart-wit. Uit de vele ervaringen opgedaan in werkgroepen op verschillende plekken in de wereld, concludeert zij dat de relatieve vrede in West-Europa de uitzondering is. Dit komt mede doordat in Duitsland alleen de kopstukken van het naziregime berecht werden en daarnaast gewerkt is aan de wederopbouw van ook Duitsland (Marshall-hulp).

Om tot vrede te komen na een oorlogs- of conflictsituatie is een gecompliceerd proces. Hier speelt het dilemma van gerechtigheid voor slachtoffers en de noodzaak om met elkaar verder te kunnen gaan. Zoals de waarheidscommissies in Zuid-Afrika, waar daders hun spijt betuigen en de slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen. Bij vredesopbouw gaat het altijd om de onderliggende oorzaken van het conflict. Belangrijk is de controle op de macht en de wettelijke borging van gelijke rechten in een

democratische rechtsstaat. Voor vrede kan het internationaal recht een belangrijke rol spelen. Verder wijst zij op het belang van ontwikkelingssamenwerking en hoe onze westerse consumptieve levenswijze hierbij samenhangt met de situatie in andere landen. Oorlog, conflict en vrede draaien altijd om mensen en hoe zij met elkaar omgaan. De escalatieladder geeft inzicht hoe dit kan werken.

'If you want to go fast, go alone – if you want to go far, go together'

Om te komen tot vrede spelen zowel positieve als negatieve drijfveren een rol. Bij effectief communiceren en constructieve omgangsvormen gaat het om goed luisteren naar de ander en oog hebben voor de achterliggende oorzaken van het gedrag. Belangrijk is dat alle partijen aan tafel zitten. Stap uit je eigen informatiebubbel en heb meer openheid en nieuwsgierigheid naar het standpunt van een ander.

• Reinier Laman Trip
KIZ-MEDEWERKER

